

Formandens beretning 2024:

1) Endnu et år er gået, og som de forrige år er det gået stærkt, der er kommet flere nye dansere til samt et par "gamle" dansere er vendt tilbage--det er dejligt. Særlig velkommen skal lyde til Jimmi, som jo kendte Dorte i forvejen og alligevel turde begynde pga. ham og nu er vores procent steget med 50% i forhold til mandlige medlemmer.

Når jeg kommer til dans og ser, at der er så mange på begynde holdet, bliver jeg glad - det er så dejligt.

2) Skærbæk vi var 13 af sted, nogle dragede af sted om onsdagen og andre kom om torsdagen.

Vi havde som sædvanlig nogle hyggelige dage, på nær dig Johan, så nu må du lige stramme dig an næste år, så du får rørt dig lige som vi andre.

3) Sommerfest. For 9 gang inviterere Dorte og Rene til sommerfest på Lyngen. Det vil vi under ingen omstændigheder undvære, så tak invitationen og for jer--

4) Vi har haft 3 hyggedanse i 2023 og den ene glemmer vi nok aldrig og det kan vi takke Dorte for, da hun havde bestilt pålægsfade, ja det troede hun i hvert fald, men Brugsen havde i mellem tiden lavet det om til pålægsplade, sikke noget rod. Tim var blevet sendt afsted for at hente dem samt brød, men kom kun hjem med 3 brød og var næsten sendt af sted igen, da vi opdagede, at det ikke var pålægsfade, der var bestilt, men til vores rædsel pålægsplader.

Det positive var jo så, at der var rigeligt med brød og alle blev da mætte. Men fremover læser vi nok lige en extra gang inden der bliver bestilt.

Fester i andre klubber bliver også flittigt besøgt og det er dejligt, der er næsten altid mulighed for samkørsel, så sidder der nogen her og tænker, - "det kunne jeg da godt tænke mig at prøve" så tøv ikke med at spørge ind til det.

5) Sæson 23-24 Dorte har overtaget begynderholdet, da vi jo skal passe på vores Grethe.

Og det er dejligt at se så mange på holdet, selvom vi har rykket tiden 1,5 time frem.

Dorte har også hyggehødet om mandagen. Fordelen ved de nye tider er jo, at der er mere tid til snak og hygge, og det er der jo mange der benytter sig af.

Grand Carina var noget af en udfordring, da vi skulle bo på et andet hotel end der, hvor vi plejer at bo og danse. Nogle var tilfredse og andre var ikke. Dem der ville ligge ved Pølen, havde sol hele dagen, og når vi afslutter aften dansen og skulle gå hjem, blev nogle af os suget forbi Europa-centret, hvor der lå en Irisk pop. Der var musik til langt ud på natten.

Dorthe og Dorte har været på en tur til "børnemund" – Bournemouth - i det sydlige England. Det var en fantastisk tur, og ikke den sidste.

Birgit, Dorte og Dorthe var også med Mona og Dida på Mallorca. Efter sigende en meget hyggelig tur med en masse linedance og socialt samvær på tværs af klubberne.

6) TAK. Hjemmesiden passer Dorthe, så tak til dig for det store arbejde.

Og tak til Grethe og Dorte for jeres store indsats på gulvet, det nyder vi alle godt af.

Der skal også lyde en tak til Sanne, du møder trolig op som suppleant til bestyrelsesmøderne, selv om du ikke har nogen stemmeret.

Hermed vil jeg slutte min beretning, med ønske om en forsat god sæson.

Susanne Viid